

## PAGGS-lejr i Sutton, England, fra den 26. juli til 4. august 2016

I år var det endnu en gang tid til PAGGS-lejr for spejdere og FDF'ere i Paisley (Skotland), Apeldoorn (Holland), Gladsaxe og Sutton (England). Denne gang gik turen til Sutton i England. Selve turen er blevet gjort muligt grundet rejsetilskud fra Gladsaxe Kommune.

På selve afrejsedagen mødtes vi kl. 09.00 i Københavns Lufthavn. I lufthavnen fik alle danske deltagere udleveret en delegations t-shirt med lejrens logo og et internationalt spejdertørklæde. Efter en mindre pause i transitområdet gik flyet mod Gatwick i London. I Gatwick blev hele delegationen kørt i bus til lejrpladsen *Heyeswood Guide Campsite*.



På lejrens første dag blev alle spejdere inddelt i forskellige underlejre efter alder. Derudover gik de første par dage med at lære de andre spejdere at kende samt opbygning af lejrpladserne. Som en del af opbygningen skulle spejderne i de forskellige underlejre bygge deres eget spisebord og indgangsportal. Senere fik alle underlejre udleveret et våbenskjold, som skulle males og hænge op på indgangsportalen. Som tema for lejren havde englænderne valgt Tudordynastiet.



*Torsdag* gik turen mod Hampton Court og Richmond. I Hampton besøgte hele lejren et gammelt Tudorslot, hvor spejderne lærte om det gamle kongedynasti. Derudover kunne man også nyde haven til slottet og finde vej gennem en stor labyrint. I Richmond havde spejderne mulighed for at gå på sightseeing og ro i gamle robåde. Som afslutning på dagen var der arrangeret karaoke i lejren, hvor alle unge som ældre kunne få lov at synge for hele lejren.

*Fredag* var der arrangeret heik for hele lejren. De yngste spejdere blev ledsaget af lederne rundt i skovene ved lejrpladsen, mens de skulle løse opgaver af forskellig art f.eks. kommunikation med signalflag og bygge tårne af skumfiduser og spaghetti. De ældre spejdere blev sendt på en lænegere tur uledsaget. Om aftenen blev alle spejdere samlet i et stort forsamlingsstelt, hvor der blev danset folkedans.



Om *lørdagen* var der arrangeret et Tudorinspireret aktivitetsmarked. På dette marked kunne man gå rundt mellem forskellige aktiviteter, hvor man kunne prøve at male korn, prøve rustningerne og meget mere. Senere samme dag blev der afholdt international dag, hvor alle delegationer har mulighed for at præsentere specialiteter fra hjemlandet, mens der fortæller livligt om kulturen i de enkelte lande. Fra Danmark havde vi medbragt rugbrød med leverpostej og rødgrød med fløde samt pins med Gladsaxe våbenskjold, som blev uddelt til alle deltagere. I forbindelse med international dag aflagde Suttons borgmester også besøg på lejren. Han blev meget imponeret over lejrens størrelse, det store arbejde fra de frivillige ledere i at få realiseret lejren samt engagementet fra både værter og deltagere på lejren. Selve dagen blev afsluttet med fællesspisning for hele lejren.



*Søndag* formiddag var der gudstjeneste i en anglikansk kirke, mens der om eftermiddagen var inviteret gæster udefra, som havde mulighed for at opleve lejren. Derudover var der arrangeret en turnering baseret på det britiske gameshow *It's a Knockout*, hvor forskellige hold roterede mellem fem aktiviteter, der alle var baseret på brugen af oppustelige genstande.

*Mandag* gik turen til London, som alle lejrens deltagere havde set meget frem til. Første stop i London var vagtskiftet på Buckingham Palace. Herefter fik spejderne lov til at udforske byen på egen hånd. I forbindelse med turen var der arrangeret et løb, hvor det handlede om at tage billeder af seværdigheder i London. Hele dagen blev afsluttet med lejrball i de forskellige underlejre.

Hele *tirsdag* var der arrangeret aktivitetsdag. Alle spejdere fik udleveret små billetter til diverse aktiviteter, hvorefter deltagerne selv kunne vælge, hvilke aktiviteter de havde lyst til at deltage på. Blandt de mest populære aktiviteter kan klatring og bueskydning nævnes.

*Onsdag* var der planlagt endnu en udflugt, som denne gang gik til Portsmouth. I Portsmouth så vi det store krigsskib *The Mary Rose*, som netop var blevet færdigrestaureret ugen før. Derefter var der fri leg for deltagerne, som havde mulighed for at udforske Portsmouth på egen hånd. Om aftenen blev der afholdt afslutningslejrball for hele lejren, hvor også PAGGS-flaget blev overdraget til de næste værter for PAGGS, som afholdes i Holland i 2019.

*Torsdag* var det tid til at rejse hjem. Efter bustur til Gatwick lufthavn gik turen tilbage til Danmark med mange nye oplevelser, nye venskaber og beriget af nye kulturmøder.



For mere information kontakt Laurens Holgaard. Mail: [laurens@jobindex.dk](mailto:laurens@jobindex.dk)