

1. Søborg Gruppe på spejdertur til Split fra 30. juli – 8. august 2014

Onsdag morgen 30. juli mødte en masse ledere og spejdere op i Kastrup Lufthavn. Vi mødtes i terminal 1. To tredjedele af spejderne skulle til Billund fra terminal 3, men den sidste tredjedel fløj først, og de skulle til Frankfurt fra terminal 1. Holdet, der fløj til Frankfurt, kunne ikke nå ud af lufthavnen, for de skulle kun mellemlande i et par timer. Først på aftenen ankom de til Split Lufthavn, hvorefter de fik overdraget nøgle og fik købt ind. Holdet, der fløj til Billund, mellemlandede dér i adskillige timer og tog ind til Billund og svømmehallen. De ankom sent om aftenen til Split, hvor de af en af de første ledere blev ført hen til den kroatiske spejdergruppes lokaler. Gensynets glæde var stor blandt de tidligere adskilte spejdere. Resten af aftenen gik med at få spist noget mad og se på Trogir, som er en historisk havneby ved Adriaterhavet nordvest for Gladsaxes venskabsby Split. Trogirs historiske bymidte er endda indskrevet på UNESCOs Verdensarvsliste!



Torsdag morgen 31. juli stod 3 af lederne og spejderne fra Billund tidligt op for at købe ind, før resten stod op. Programmet var stramt, da det var vigtigt at nå den tidlige færg klokken 10. Vi havde en aftale med præsidenten for den kroatiske spejdergruppe om, at hun ville komme og

hjælpe os med at tage færgen til Drvenik Mali, hvorefter hun ville vise os vej til hytten og give os nøglen. Vi nåede næsten at blive færdige med at spise morgenmad og rydde op, inden præsidenten ankom. Vi skyndte os ned til fæргеlejet og nåede den tidlige færg. Færgeturen tog omkring 80 minutter, hvor man kunne se ud på den kroatiske kystlinje samt de forskellige øer i området. Efter vi var kommet af færgen, tog det blot et par minutters gang at komme til hytten. På vejen fik vi også anvist den lokale butik. Efter at have ryddet op i hytten og fordelt sengene drog vi ud for at finde den sandstrand, som vi vidste var på øen. Det første stykke gik vi på jævne stier, men snart blev terrænet mere kuperet og bevokset. Lidt vandring og få skrammer senere fandt vi en stenstrand, hvor vi valgte at bade. Hjemme igen var aftensmad det eneste, der stod på programmet, både tilberedning og spisning.

Fredag 1. august var allerede fra morgenen af en meget mere afslappet dag. Stort set alle fik lov til at sove længe. En enkelt leder og to frivillige spejdere stod tidligere op for at tilberede dagens morgenmad. Dagens program stod på udforskning af øen. Spejderne blev delt ind i grupper på omkring 5, hvorefter de fik udleveret en seddel med en række ting, de skulle tage billeder af, så som "den lille havfrue", og en række ting, de skulle finde og have med hjem, for eksempel "et lille stykke himmel". De fik reglerne for løbet at vide og blev ellers bare overladt til at udforske øen i deres grupper. Imens spejderne var ude og udforske, havde lederne planlagt at finde den sandstrand, de vidste, var på øen et sted. Både lederne og spejderne havde succes i deres foretagender, og eftermiddagen bød på masser af spændende fortolkning af ting fra de to lister efterfulgt af en strandtur på den rigtige strand.

Lørdag 2. august. Ifølge planen hjemmefra skulle denne dag bruges på at udforske Trogir, men Kroatien havde andre planer. Det viste sig, at færgen havde en anden plan for lørdage, hvilket vi ikke var klar over. Efter at have overvejet vores muligheder valgte vi, at vi hellere ville bytte rundt på programmet end at have en halv dag i Trogir. Efter den reviderede plan stod programmet nu på strand og afslapningsdag. Efter at have brugt et par timer på stranden tog vi hjem til hytten. Her fik vi organiseret, at vi kunne spille kortspillet varulv.



Søndag morgen 3. august glædede vi os til endelig at komme til Trogir efter lørdagens skuffelse. Efter ankomst i Trogir så vi først på den store katedral samlet, hvorefter vi fik lov til at gå rundt i vores gruppe fra foto / findeløbet. Hver gruppe fik nogle penge til selv at købe frokost for og et mødetidspunkt og sted. Det meste af dagen gik således med at se Trogir. Eftersom færgen tilbage til øen gik for sent til, at man kunne nå hjem og lave aftensmad, havde lederne tidligere på dagen været ude og finde en restaurant, der havde plads til alle 28 mennesker.

Mandag 4. august skulle vi på endnu en bytur, denne gang til Split. Vi tog færgen til Trogir og derefter bussen til Split. Dagen fulgte gårsdagens koncept, og vi så først samlet på den gamle bydel i Split, hvorefter vi i hver gruppe fik nogle penge og fik lov til at gå frit rundt. Vi aftalte at mødes igen tidligt på eftermiddagen. Efter at alle var samlet, tog vi i samlet flok til Marjan Parken, hvor vi nød den kølige skygge fra træerne og den flotte udsigt.



Tirsdag 5. august var planen, at vi skulle vandre først til ruinerne i Solin og derefter til Klis. Programmet var stramt, men vi regnede med at kunne nå det. Vi tog ned til færgeløbet hvor vi meget forundret fandt ud af, at færgen gik en time senere denne dag, fordi det var en national helligdag. Kun en time forsinket nåede vi frem til Trogir, hvor vi

syndte os med bussen mod Split, som stoppede i byen Solin. Vi stod af bussen i Solin og gik op til ruinerne, hvor vi blandt andet så et gammelt amfiteater. Efter kort frokostpause i ruinerne tog vi mod Klis. På vejen til Klis blev varmen for meget, og vi måtte se i øjnene, at det ikke var forsvarligt at fortsætte. Vi prøvede at tage en bus, men grundet den førnævnte helligdag vidste ingen, hvornår bussen gik. En lokal prøvede at ringe til buskontoret for os, men kunne ikke komme igennem. Klokkeren blev så mange, at da bussen tilbage til Solin ankom, blev vi enige om at tage tilbage, så vi stadigvæk kunne få noget ud af resten af dagen.

Onsdag 6. august glædede vi os til at komme ud og rive raft efter gårdagens skuffelse. Vi tog færgen ind til Trogir, hvor vi blev samlet op af en, der viste os vej til en lejet bus. Vi blev kørt ud til rive raftingstedet, hvor spejdere såvel som ledere hastigt klædte om. De næste fire timer blev brugt på floden i små gummibåde med 3-4 mand. Efter en sjov eftermiddag i bådene spiste vi aftensmad på en lokal restaurant ved floden, før vi blev kørt tilbage til Trogir af bussen.

Torsdag 7. august var det sidste dag, inden vi skulle tilbage til Danmark. Dagen bød på en bådtur rundt i det kroatiske øhav. Vi nød den sidste dag i Kroatien med både badning og solbadning. Om aftenen gjorde vi os klar til at skulle tage afsked med hytten og Kroatien.

Fredag morgen 8. august stod vi op og begyndte at pakke sammen og rydde op i hytten. Vi tog noget frokost med og tog ned til færgeløbet for sidste gang. Vi tog ind til Trogir, hvor vi tilbragte et par timer, indtil vi skulle ud til lufthavnen. I modsætning til på vejen ud, fløj vi alle med samme flyrute på vej hjem. Vi fløj over Frankfurt, hvor vi havde travlt med at nå flyet til Kastrup. Vi nåede heldigvis flyet og ankom til Kastrup, hvor glade forældre tog imod os.

Til sidst vil vi takke Gladsaxe Kommune for rejsetilskuddet til denne fantastiske tur.