

Kinsman Cup 2014

Gladsaxe Søborg Badmintonklub (GSB) og Carshalton Junior Badminton Club, fra Sutton, England mødtes for 31. gang til den årlige Påsketurnering Kinsman Cup. I år gik turen til Sutton, hvor 11 spillere og 3 ledere skulle over og forsvare GSB's ære og vinde trofæet med tilbage til Danmark.

Vi mødtes tirsdag d. 15. april i Københavns Lufthavn, hvor turen startede. Checkin og security gik uden problemer, hvorefter vi fik et par timer til at gå. Lederne fik en sandwich, spillerne købte hele lufthavnens chokolade beholdning, nu skulle de jo over at være aktive, så de søde sager skulle nok blive løbet af.

Da vi landede i Heathrow lufthavn uden for London, holdt en bus og ventede på os og efter en kørretur på en lille time kom vi til badmintonhallen, hvor turneringen skulle starte den efterfølgende dag. Vi var så hurtigt fremme at vi stod i forårsolen i nogen tid og ventede på vores engelske værter. Da de kom, tog spillerne med deres værstfamilier hjem og tilbragte aftenen med at lære hinanden at kende.

Onsdag morgen mødtes vi kl. 10. Vi startede dagen ud med at få taget de obligatoriske fælles billeder, så vi altid kan se hvem der var med på turen. Efter billedseance stod de danske ledere for en fælles opvarmning. De første timer spillede vi nogle venskabskampe for at ryste holdet sammen. De danske gæster spillede sammen med deres engelske værter – rigtig gode kampe, der lige gav de danske spillere en fornemmelse for hallen og dem de senere skulle mødes når alvoren gik løs.

Efter frokost startede turneringen og danskerne lagde hårdt ud. Vi vandt alle de tætte tresætskampe og lagde os hurtigt i spidsen. Der blev heppet, coachet og bakket op om alle spillere, hvilket gjorde at Danmark førte turneringen 14-10 efter første spilledag.

Onsdag aften stod på endnu en årligt tilbagevendende tradition, bowling. Der blev gået til den og danskerne klarede sig rigtig godt. Der var en smule panik da vi pludselig troede vi ikke kunne få resultaterne med, hvad skulle der så ske med bowlingtrofæet? Vi blev dog reddet af en ihærdig ung mand der fik resultaterne printet ud til os, så vi fredag aften kunne få uddelt bowlingtrofæet til det vindende hold.

Torsdag stod i sightseeing og shoppingens tegn. Vi mødtes på Sutton Station og tog samlet toget til London Victoria. Herfra gik vi til Buckingham Palace lige i tide til at se gardernes vagtskifte. Vi var der dog sammen med resten af turisterne i London, så vi stod meget tæt. Vi fortsatte herfra mod Trafalger Square, hvor der blev holdt en lille frugt/vand pause på kanten af et af de store springvand. Efter pausen gik vi videre til Covent Garden, hvor det var tid til frokost og shopping. Der blev spist på McD, Pizza Hut og TGI Fridays. Shoppet gaver til familien, tøj og souvenirs. Et par timer og lidt lettere pengepunge senere gik turen mod Big Ben og London Eye. Der blev snakket, hygget og taget billeder. Da vi nåede Big Ben var alle trætte og det sidste stræk mod London Victoria og Sutton blev indledt. Togturen hjem var meget stille og aftenen blev brugt hjemme hos værstfamilierne, hvor der blev ladet op til fredagens turneringsafslutning og fest.

Fredag, turneringens sidste dag. Der blev varmet op af de to holdkaptajner, Mads og Henry. Der blev spillet mange kampe og alle gav sig fuldt ud. Dagen bød, ligesom onsdag, på mange tresætskampe. Denne gang ikke til danskernes fordel og da vi nåede frokost, havde englænderne halet ind på os. De

tætte kampe fortsatte, men ud på eftermiddagen trak englænderne fra og i sidste ende endte det med at England vandt 31 – 25.

Aftenens fest blev indledt med borddækning og efterfølgende grillmad. Det blev halv sent før alle havde fået to gange og først her kunne trofæer og præmier uddeles. Mads holdt en flot tale, som han fik stor applaus for. Han var på gulvet flere gange både for at få overrakt trofæet for vores flotte 2. plads og senere da den store spænding omkring bowlingresultatet blev afsløret og Danmark for 6. år i træk vandt bowlingturneringen. Desuden fik Oliver bamsen for bedste kammerat. Han havde under hele turneringen været super god til at støtte sine holdkammerater og coacher når der var brug for det. Festen var en rigtig god afslutning på en god turnering.

Lørdag morgen kl. 9 kørte bussen til lufthavnen og dermed var turen ved at være slut. Vi landede i Københavns Lufthavn kl. 15:20, hvor en hel hær af forældre stod klar til at tage imod os, spændte på at høre om alle oplevelserne og indtrykkene vi havde fået i løbet af Påsken. Alle var trætte, men glade, og med et på gensyn og vi ses næste år, klar til at vinde trofæet tilbage, endte endnu et fantastisk Kinsman Cup.









