

## Japan – Nippon – Japan

Forventningsfulde elever, lærere og en faglig leder fra Bagsværd skoles mødtes i Kastrup Lufthavn den 19. maj for at rejse til Japan for at tilbringe en uge i Taito, som er Gladsaxe Kommunes venskabsby. Besøget var en del af et venskabsbysamarbejde, hvor elever, lærere og ledere fra Taito besøgte Bagsværd skole i efteråret.

Efter en lang flyvetur landede vi i Narita, Tokyos Internationale lufthavn, hvor en bus ventede for at køre os til hotellet. På busturen fik vi fortalt, at Tokyo forbereder sig på OL i 2020, og at de lige nu var ved at udbygge infrastrukturen.

Samme aften var vi på rundtur, hvor vi besøgte et af byens mange templer, som lå klemmt inde mellem andre bygninger, mindre huse og højhuse. Templet blev åbnet for os, og vi fik mulighed for at købe lykkebringende ting, stjerne-tegn med videre.

Hele ugen var en stor oplevelse med mange indtryk fra en meget anderledes verden. Vi var ved Shinjuku Station, som er Tokyos svar på Times Square, så det imponerende Kejserpalads, hvor bilbaotræer stod og dannede alleer, kørte med metro og tog, spiste på restaurant, hvor vi sad på gulvet og bordet var så lavt, at det var svært at få ben og fødder til at være der, besøgte Tokyos nye rådhus, hvor der er lavet et udsigtssted med udsyn ud over den imponerende by, oppe i Skytree tower, der med en panoramaudsigt over by og land er et af de højeste tårne i verden, 634 meter.

Fredag eftermiddag var vi til et velkomstarrangement på Taito Rådhus sammen med de værtsfamilier, der skulle have vores elever indkvarteret weekenden over. Gensynsglæden var stor hos de danske og japanske elever, som ikke havde set hinanden siden efteråret.

Mandag skulle vore elever følge med deres værtselever i skole, prøve at gå i japansk skole og som noget nyt møde i skoleuniform. Desuden oplevede de, at alle elever ved indgangen til skolen skiftede sko. Striber på skoene fortalt, hvilken årgang eleven gik på.

Vi voksne besøgte syv skoler i løbet af mandagen. Her talte vi med skolernes ledelser, blev vist rundt og fik mulighed for at se vore elever arbejde sammen med de japanske. Vi talte med eleverne, der ivrigt fortalte om alt det, de havde oplevet i weekenden. En del havde sovet på gulvet som japanerne gør, andre havde sovet på vesterlandsk. For de danske elever var det en meget stor oplevelse at besøge et japansk hjem og være i en japansk skole, som de sagde: "meget anderledes."

Vi fik alle en ekstra oplevelse, som mange ikke havde prøvet før. JORDSKÆLV.

Vi havde lige sat os med en skoleleder, da vores stole begyndte at ryste. Alle japanerne havde jordskælvsalarm på mobiltelefonen, som bimplede, samtidig med at skolens varslingsklokke gik i gang. Fjernsynet blev tændt, og vi kunne følge skælvet.

Skolerne var velforberejdede. Under stolene i klasseværelserne var der monteret hjelme, og eleverne var instruerede i, at når alarmen lød, skulle de tage hjelm på og sætte sig under bordet.

Det hele tog max 10 min, og så var alt normalt igen. Eleverne sad på deres pladser og arbejdede som intet var hændt.

For alle har det været en meget stor oplevelse, og jeg er sikker på, at mange vil vende tilbage igen.

Overalt blev vi modtaget med åbne arme, stor venlighed og nysgerrighed.

Anne Jarbøl

Faglig leder, Bagsværd skole

