

Tur til Koszalin i Polen 23.-26. sept. 2011

Gospelkoret Ashira fra Buddinge Kirke



Da vi kører ind i den polske by Koszalin er stemningen høj i bussen med Buddinge Kirkes Gospelkor Ashira ombord. Med en bus fyldt med grin, snak og ikke mindst SANG er der allerede udsigt til en skøn korrejse. Og dette på trods af den 12 timers lange bustur og med den lille sidegevinst, at det udenfor er bælgravende mørkt og bussen bumler af sted midt ude i polsk-nowhere på en knap så asfalteret vej i en skov. Vi er på jagt efter vores hotel, der viser sig at være en gods-lignende polsk herregård, der er Hitchcock værdig, da alle 22 piger samt band og dirigenter slæber kufferterne forbi højt murværk og bliver mødt af en prægtig facade. Her smiler inn-keeperen henrykt til os og byder os velkommen med polske vendinger idet han vipper hestehalen på plads ned ad ryggen.

Således ankom Ashira til Koszalin i Polen, som er en af Gladsaxe kommunes venskabsbyer. Vores tur viste sig at indeholde masser af fede oplevelser med masser af musik og sang! For vi kom selvfølgelig for at synge og i den anledning var der blevet arrangeret to koncerter for os i Koszalin. Den ene i et teater, Domek Kata, hvor vi optrådte sammen med et polsk ungdomskor, der var meget begejstrede for at have os på besøg og dedikerede polske sange til ære for os.



Ashira optræder i Dialogteateret

Næste dag optrådte vi i byens domkirke, hvor den flotte akustik gav vores repertoire en nærmest magisk klang i den propfyldte kirke, hvor vi sang til messe og bagefter holdt en gospelkoncert, der sent vil blive glemt! Alt i alt var det en weekend fyldt med sang, hygge og sjov. Vi glæder os blot til næste gang vi kan rejse af sted og takker Gladsaxe kommune mange gange for det tilskud vi fik til vores tur! ☺

Skrevet af Freja Tusnelda



Ashira i Katedralen. Klar til at stille

lydstyr op.



Vi fik en sightseeing tur rundt i byen, hvor vi bl.a. så Koszalin's Rådhus.