

Gladsaxe Bordtennisklub besøgte Gladsaxe Kommunes venskabsby, Charlottenburg (Berlin), fredag d. 17. maj til søndag d. 19. maj 2019.

Fredag d. 17. maj steg 11 forventningsfulde bordtennisdrengene, i alderen 10-15 år, samt 3 voksne ledere, på toget på Kildebakken for at tage på en 3 dages tur til Berlin og Kommunens venskabsby, Charlottenburg. Besøget var egentlig kommet i stand fordi Gladsaxe Bordtennisklub i eftersommeren 2018 "solgte" en 10 årig pige, Fiona, til tysk bordtennis (det hjalp, at hendes forældre samtidigt skulle arbejde 1 år i Tyskland!), og formålet var derfor også at besøge og gense Fiona, samtidigt med at spille 2 kampe mod klubber i Berlin (SCC Charlottenburg og TCC Neuköln).

Drengene fik virkelig prøvet de offentlige transportmidler S-tog, bus til Rødby, tog til Hamburg & Berlin og S-tog til Hotellet (Smart Hotel Berlin City, som især udmærkede sig ved flere PC spillekonsoller i lobbyen). Turen gik med snak, pjat, historie undervisning og Quiz om Tyskland og Berlin, men alle lærte noget.







Ud til den største bordtennisklub i Berlin SC Charlottenburg, kl. 16, hvor vi spillede og hyggede 4-5 timer, afsluttende med pizza fest, og derefter hjem i seng ved 22-tiden (men der blev vist snakket lidt i sengene....). Fiona spillede også med – på Gladsaxe's hold, og det gik fint for alle, også fordi de blev tvunget til at kommunikere ved forskellige lege og øvelser – grænseoverskridende for nogle, men alle tog udfordringen op på fornem vis!!! SC Charlottenburg havde lidt ældre og bedre spillere end os, men ville ikke desto mindre gerne komme en tur til Gladsaxe inden for de næste par år for at give os chancen for revanche (og for at opleve Gladsaxe/KBH tænker vi).



Lørdag morgen: Alle mødt til morgenmad kl. 8.30 – imponerende! Havde vanskelig demokratisk afstemning til morgenmaden, om det skulle være burger om aftenen, eller vi skulle kaste os ud i lidt tyske specialiteter, og det tyskerne normalt spiser. Tyskerne vandt.....men marginalt!

Efter morgenmanden var der lige tid til 1½ times sightseeing i nærområdet, og så kamp kl. 12 mod Fiona's bordtennisklub, hvor vi spillede 3 timer, afsluttende med leg og pjat.



På vejen nåede vi også lige at se Checkpoint Charlie (og mere historie), og besøg i en Tysk bordtennis sportsbutik, hvor der blev handlet til tyske priser.....

Efter aftensmaden mere togtur og ind til centrum igen for at besøge Rigsdagen – til rundtur fra kl. 19 – og mere historie undervisning.....som det ses, var koncentrationen ikke 100 % optimal, måske underviserens skyld!





På tilbagevejen nåede vi lige lidt flere seværdigheder Brandenburger Tor m.v.. – inden vi var tilbage ved hotellet ved 22-tiden, lige tidsnok til at se finalen i Eurovision Song Contest 2019 fra Tel Aviv i Israel.

Søndag: Hvordan alle efter mødte til morgenmaden kl. 8.30 er fortsat en gåde for de imponerede ledere, idet ingen havde slukket natlampen før kl. 01.00.....

Efter diverse gennemsøgninger af senge, madrasser og stikkontakter blev de fleste mobiltelefoner, kabler, pas, trøjer osv. fundet frem, og vi kunne forlade hotellet i Berlin kl. 11 for at indlede en lang hjemrejse. Trætte oven på 3 intense, men oplevelsesrige dage, hvor alle lærte noget.



Heldigvis fik vi alle med helt tilbage til Kildebakken Station søndag aften. Konklusion: En fornøjelse at være på tur med børn, som opførte sig eksemplarisk – og gjorde, som der blev sagt, når der skulle "rykkes" (hvad der ofte skulle med en del transport med S-tog, U-bahn, busser m.v.). I det hele taget meget velopdragne, respektfulde, og fornuftige, deres alder taget i betragtning. Så topkarakter til dem. Interessant at se, hvordan grupperingerne og det sociale og kammeratskaber udvikler sig undervejs – lige præcis formålet med sådan en fælles tur!



Og alle blev nogle gode oplevelser rigere, og de fleste lærte noget forskelligt på turen. Og her menes ikke blot på, at de fleste fandt ud af, at slik og usunde spiser er temmelig meget billigere end i DK.....

Stor tak til deltagere og Gladsaxe Kommune's Int. sekretariat for hjælp og assistance (og tilskud) til at gøre turen mulig.

Gladsaxe Bordtennisklub
Lise & Karsten Thielen og Lars Høgsberg