

Gladsaxe Basketball U12 Drengene tur til Split

Om turen: Gladsaxe Basketball Klubs talentfulde U12-drengene (årgang 2004/05) var i Juni 2016 på besøg i venskabs byen Split for at spille nogle kampe og opleve den kroatiske basketball kultur. Turen blev til med støtte fra Gladsaxe Kommune, ved at drengene selv tjente penge på at afholde mini-stævner og naturligvis ved en betragtelig egen-betaling. Vi fløj derned med Croatia Airlines torsdag 9 Juni og tilbage igen mandag 13 Juni. Altså 4 overnatninger dernede. Vores vært var Split basketball klub, som havde hjulpet os med at finde et billigt hostel og som også formidlede kontakt til et busselskab, som hjalp med lufthavns transporten. Ellers tog vi det offentlige rundt og spiste på lokale restauranter.

Kontakt til Split Basketball: De tidligere Jugoslaviske lande er alle rigtigt stærke i basketball og Split var tilbage i tiden en stormagt i Europa og det har altid været et ønske fra vores side at få etableret en forbindelse til klubben dernede. Via Facebook lykkedes det efter flere forsøg at få fat i træneren for 2003/04 årgangen og efter næsten et års besked udvekslinger fik vi også fundet ud af et tidspunkt hvor vi kunne komme derned. Først var det planen at vi skulle derned og spille en mini-turnering med de andre 2004-hold fra Kroatien, som en opvarmning til deres mesterskaber, men desværre blev planerne lavet om dernede og det endte med at deres mesterskaber kom til at ligge i Zagreb i præcis den weekend vi skulle være dernede. Da var det for sent at ændre flybilletter etc og vi måtte i stedet tage derned og få det bedste ud af det.

Det sportslige - kampe/træning: Vi spillede 3 kampe på 4 dage og havde et enkelt træningspas. Allerede den første aften (torsdag), spillede vi mod Splits 2004-drengene. Det var egentlig dem vi tog ned for at besøge, men de skulle jo så desværre tilbringe weekenden i Zagreb, hvor mesterskaberne skulle spilles. Vi gav dem dog en god optakt. Allerede samme aften som vi fløj derned, spillede vi kl 20.30 mod dem. I en varm hal, under fremmede forhold og på en spille-facon vi slet ikke var vandt til, gav vi dem en god/tæt kamp, som de endte med at vinde med 3p. Kroaterne var større end os og spillede mere fysisk, men vi var lidt hurtigere og var bedre sammenspillet, så det blev en god kamp for begge hold og en rigtig god start på turen. Fredag havde vi kamp-fri dag. Vi brugte dagen på træning om formiddagen og en bytur om eftermiddagen. Lørdag og søndag spillede vi mod 2 andre lokale hold. Vi mødte et blandet hold af Splits 2003/2005 drengene og søndag spillede vi mod et rigtig stærkt 2003-pigehold. Vi vandt begge kampe med små marginaler. Sportsligt gav turen vores drengene en smag på international basketball. Mere fysik, mere fart og måske knap så poleret og teknisk, som vi er vandt til.

Kultur: For de fleste af vores drengene var det første gang de besøgte Kroatien og et af landene i eks-Jugoslavien. Det gav os voksne en masse muligheder for at fortælle krigs-historien. Faktisk er historien om Jugoslavisk og senere hen Serbisk/Kroatisk basketball ret spændende og giver en god vinkel på hvad krigen gjorde ved venskaber og holdkammerater. Vi spillede alle vores kampe i et kæmpe stort sports kompleks, som blev bygget kort før krigens udbrud og det var tydeligt at det ikke bliver vedligeholdt, simpelthen pga manglende økonomi. Split er en meget traditionsrig klub og vi fik lov til at besøge nogle af deres 'hellige gemakker', hvor de har alle deres pokaler stående fra de største sejre tilbage i 60-erne, 70-erne og 80-erne. Det var meget imponerende. Derudover var havneområdet og den gamle bydel nogle af de kulturelle indslag vi kom rundt omkring.

Opfølgning: Vi har stadig dialog med træneren dernede og vi arbejder på at få dem en tur til Gladsaxe. Økonomien hos dem er ikke så god, så det kan være det bliver ved tanken. Vi vil dog holde kontakten og håber det ikke er sidste gang vi ses. Der er allerede snak om at nogle af vores drengene vil tage derned på 'sommer-camp'. Det virker lidt mindre skræmmende, nu når man kender hallen og et par af ansigterne dernede. Vi undersøger også om vi evt ville kunne få 1-2 trænere og et par af drengene op til en af de camps vi holder i Gladsaxe.

Billeder:





Drengene fra Gladsaxe kom ud i den store verden og fik en på opleveren, så de fik mod på mere. Foto: Privat.

Basketdrengene fik mod på mere

Besøg i Kroatien gav flotte resultater

Skrevet af Michelle Madsen - 20. juni 2016, 15:13:05

[Anbefal](#) [Del](#) Vær den første af vennerne, der anbefaler dette.

Gladsaxes Basketball Klubs succesfulde U12 drenge (født 2004-2005) har været på besøg i venskabsbyen Split i Kroatien, hvor en masse store oplevelser ventede. Split var før borgerkrigen en stormagt i europæisk og jugoslavisk basketball med bl. a. tre triumfer i Europacuppen og med spillere, der har haft succes ved både OL og i NBA. I dag er Split stadig en stor klub i Kroatien, men selvom basketball er en af de største sportsgrene i landet, er de stadig langt fra fordums styrke. Turen blev til med støtte fra Gladsaxe Kommune og ved at drengene havde arrangeret mini-stævner for de yngre årgange igennem sæsonen.

I løbet af weekenden spillede Gladsaxe drengene fire tætte kampe. Modstanderne var forskellige hold fra Splitområdet, og det sportslige højdepunkt kom allerede den første aften, hvor modstanderne var Splits egne U12 drenge. Kampen blev spillet i en meget varm hal kl. 20.30 om aftenen. Alene det var en udfordring, da Gladsaxe drengene havde været tidligt oppe for at nå flyvemaskinen. Spillet er langt mere fysisk demede, men de danske drenge virkede bedre sammenspillet og hurtigere på fødderne. Kampen var tæt hele vejen, men til sidst rakte kræfterne ikke længere, og Gladsaxe måtte se sig slået med to point. De tre andre kampe var mod forskellige andre hold i årgang 2003 og 2005, og her kunne Gladsaxe alle gange trække sig ud som vindere efter tætte kampe.

Turen bød også på andre indslag med almindelig sightseeing og lidt strandture i Split og omegn. Efter fire propfyldte dage drog drengene tilbage til Danmark mandag morgen og kunne lige nå hjem og smide taskerne, før de stillede klar til træning i Gladsaxe Sportshal kl. 17.

-Det er helt sikkert ikke sidste gang vi besøger Split, og vi håber vi kan lokke Splittrengene en tur til Gladsaxe i løbet af næste sæson, siger Søren Altmann fra klubben.

Gladsaxe Basket Facebook:

Gladsaxe Basketball Klub added 3 new photos.
Published by Søren Henriques Altmann [?] · 9 June · 🌐

U12 drengene spillede her til aften mod Split 2004. Vi startede kampen kl 2030 lokal tid efter en lang varm dag med tidlig morgen start med 2 flyve ture før vi landede på vores hotel omkring kl 1630. Kroaterne spille hårdt fysisk og skyder rigtig godt, men vi gik frisk til den og førte næsten hele kampen. Til sidst måtte vi dog se os slået med 2p.. Der var simpelthen ikke mere på tanken. Hallen vi spillede i emmer af historie med bannere fra de legendariske 80er hold hængende under loftet. Vi håber ikke det er sidste gang!



1,444 people reached [Boost post](#)

[Like](#) [Comment](#) [Share](#)

Gladsaxe Basketball Klub added 8 new photos.
Published by Søren Henriques Altmann [?] · 11 June · 🌐

Status update fra Split - Drengene 2004-05.

I går bød på morgen træning efter fuldt af strandtur, is i byen og en laaang gå tur.

Her til morgen skulle vi spille 2 kampe mere. Inden fik vi dog lov til at besøge 'the yellow room', hvor Split gemmer alle pokalerne fra bla Korac Cup og diverse mesterskaber. Drengene var dog mest imponeret af samlingen af NBA Jerseys leveret og signeret af klubbens tidligere spillere.

... See more



823 people reached [Boost post](#)