

Skøn tur til venskabsbyen Neubrandenburg

Gladsaxe Judo Klub deltog den 7.-9. september 2012 i Neubrandenburgs traditionelle judoturnering og kom hjem med to flotte medaljer og en masse gode oplevelser i bagagen.

Turneringen blev afholdt for 32. gang, og det var 7. gang i træk, at Gladsaxe Judo Klub gæstede den arrangerende klub PSV 90 i Neubrandenburg. Igen i år blev vi taget utrolig godt imod. Vi blev indkvarteret i nogle dejlige hytter og vores værter holdt grillparty og bålaften for os, hvilket var utrolig hyggeligt. Desuden blev vi alle kørt rundt på en guidet tur i Neubrandenburg, hvor vi hørte en del af byens historie og så forskellige seværdigheder. En smuk og inspirerende tur. Selve stævnet var også en stor oplevelse. Specielt for 7. årige Helene Hermansen, der fik sin internationale debut og klarede den i flot stil.



Vi havde seks kæmpere med i stævnet og de klarede sig alle sammen fremragende. Først og fremmest skal det nævnes, at Mathias Madsen klarede sig utrolig flot i U14 over 60 kg. Han vandt alle sine tre kampe på fuld ippon og fik dermed maksimum score og en flot guldmedalje hængt om halsen. Rustam Herasimchyk klarede sig også rigtig godt. Han vandt også tre kampe i sin klasse U14 -46kg. Det rakte til en fornem bronzemedalje. Asger Mikkelsen og Tor Hermansen var også meget tæt på at få medalje. De endte begge på en 5. femte plads efter nogle hårde og tætte kampe. Endelig skal det også nævnes, at Kacper Parnak vandt over en tysker i flot stil. Det er ellers ikke nemt for de danske kæmpere at kæmpe efter de tyske regler, der er lidt anderledes end de danske, men de klarede det rigtig godt, og udover at vinde nogle flotte kampe og gøre sig positivt bemærket ved stævnet, fik de også en masse gode erfaringer med hjem.



Neubrandenburg er Gladsaxe kommunes venskabsby – og judoklubberne i de to byer har efterhånden lært hinanden rigtig godt at kende

Om en måned – den 6. oktober 2012 – kommer den tyske klub på genvisit i Gladsaxe, når den hjemlige klub afholder Gladsaxe Judo Games for tredje gang. Det er et internationalt judostævne med kæmpere fra Tyskland, Holland, Polen, Sverige og Danmark. Vores Tyske venskabsklub bliver indkvarteret på sportshostel, og vi glæder os til at kunne gøre gengæld med forplejning, grillfest, tur i svømmehallen og evt. rundtur i København og omegn.

Tak til Gladsaxe kommune for endnu engang af have givet støtte og tilskud til turen.

