

Den 14. elevudveksling mellem Narsaq/Kujalleq og Gladsaxe Gladsaxe-elevernes genbesøg i Narsaq fra 12. - 24. juni 2014



Fra d. 12. til d. 24. juni 2014 var 19 elever fra forskellige 7. klasse i Gladsaxe og to konsulenter fra skoleafdelingen på genbesøg hos de grønlandske elever, der var i Danmark i efteråret 2013. Det er 14. gang der er udveksling af elever mellem de to byer. Narsaq er en lille by i det sydlige Grønland med ca. 1600 indbyggere. Den første del af rejsen derop tog 4 timer til Kangerlussuaq (Sønder Strømfjord), herefter gik det videre med et lille propelfly til Narsarsuaq. Vi kunne her se ned på den utrolig smukke natur med store fjelde, mangefarvet indlandsis, floder og elve der snoede sig gennem landskabet. Den sidste del af turen, skulle vi sejle med en lille båd, hvor der kun lige var plads til eleverne og deres bagage. Her sejlede vi mellem isbjerge og store isflager, der drev omkring i fjorden.

På kajen i Narsaq stod "hele byen" og tog imod os med flag og højt humør. De danske børn blev hurtigt fordelt til de ventende familier, som de skulle bo hos i de 12 dage besøget varede. Gensynsglæden var stor og ikke til at tage fejl af.



Alle familierne havde gjort sig umage for at være gode værter for de danske elever. Livet i Grønland er meget mindre hektisk, der er tid til at hænge ud og at være ude i naturen. Det var der flere af de danske elever, der opdagede en stor glæde ved. Bl.a. friheden og de gode muligheder for at fiske, var en fornøjelse for en del af drengene. Madkulturen skulle vise sig at være både en overraskelse og en udfordring.

Vi var på mange ture. Bl.a. var der arrangeret bådture til indlandsisen, hvor eleverne fik taget billeder og rørt ved isen, teltture på fjeldet, hvor der blev lavet mad over bål og overnatte i telte i vind og lidt regn. Vi besøgte også slagteriet og levnedsmiddelskolen, som i øvrigt er de eneste der findes i Grønland. Vi oplevede også deres nationaldag d. 21.6. Der var fællesspisning i det grønne, sælfangerkonkurrence, fællessang og kirkebesøg. Spændende oplevelser for de danske elever.

Men der skulle også tages afsked. Rejsen hjem startede med en spændende tur med helikopter og herefter gik turen hjemad fra Narsarsuaq til Kastrup til de ventende forældre.

Tak for denne gang til alle involverede.

Hilsen Gry Andsager og Helle Rosenfeldt Aaberg

