

Frit Oplysningsforbund på studietur til Charlottenburg-Wilmersdorf fra 3.- 6. marts 2010

Frit Oplysningsforbund har netop været på besøg i vores venskabsby Charlottenburg-Wilmersdorf i Berlin.

28 kursister fra musikhistorie med Erling Krog som lærer og Lis Smidsholm som leder rejste først i marts med bus (Fogt Rejser) til Berlin med afgang onsdag morgen.

Onsdag eftermiddag blev vi modtaget af en "veninde" Mary Luckfield fra den berlinske venskabsforening udenfor vores hotel.

Vi havde to vigtige punkter på dagsordenen. Den første "opgave" var at høre **Mahlers 3. symfoni i Berliner Philharmonien**. Det var en fantastisk skøn oplevelse. Selveste Daniel Barenboim, forrige års Sonning prismodtager, dirigerede så smukt.



Det var, som om klangen gik endnu bedre igennem end i vores nye koncerthus. Flot foyer, utrolig hjælpsomt personale, der sørgede for at installere vores kørestolsbruger i den særlige handicaploge, var en dejlig oplevelse.

Den næste "opgave" var at se og høre **Der Rosenkavalier** i **Deutsche Oper**. Også denne aften var en fantastisk oplevelse.

Feinschmeckerne elskede opførelsen, men et par stykker syntes nok, at forestillingen var lidt lang (fra 18- 22.45).



Om dagen besøgte vi **Det Jødiske Museum** med en strålende dansktalende guide. Et museum, der gik meget under huden. Det er den verdensberømte arkitekt Daniel Liebeskind, der har frembragt dette spektakulære og pædagogiske mesterværk. Vi aflagde også et besøg på **Sanssouci, Frederik den Stores Sommerslot**. Vi fik en meget spændende gennemgang af Sans Souci indenfor heldigvis. Her var der en engelsktalende guide, der nærmest performede rundvisningen. Helt utroligt!

Inden afskedsmiddagen fredag aften nåede vi **Musikinstrumentenmuseum**. Lykken tilsmilede os, og vi fik her en guide, tonemester, der kunne spille på alle de instrumenter, han foreviste. Det var lige fra kirkeorgel til kinoorgel. Vi var dybt imponerede.

Vores veninde, Mary, ledsagede os de fleste af dagene, og vi fik en fin afskedsmiddag i Möwepick Restauranten Europahaus. Efter lidt shopping lørdag formiddag vendte vi næsen hjemad mod Gladsaxe. En dejlig tur, der gav os mod på at forsøge at rejse for at få flere musikoplevelser sammen.

Tak til Gladsaxe Kommune for velvillig bistand (rejseudgifter)

Lis Smidsholm
FO/Netop
Frit Oplysningsforbund