

Faldne frihedskæmpere

Af P. Jessen Petersen

I Flensborg Avis har jeg læst, at man er i gang med at skrive en bog om den aktive frihedskamp. I den anledning vil jeg gerne opfriske en begivenhed, som jeg mener bør mindes.

I foråret 1945 skete der mange uhyggelige ting heromkring. En hipomand skød en arbejdsdreng fra en Gulftank her i byen. Manden blev dog senere fundet og henrettet.

Nogle dage senere skulle jeg en formiddag i praksis i Lille Værløse. Jeg kunne godt høre skyderi fra Hareskoven, da jeg startede. Da jeg kom ud på vejen, blev jeg standset af en lastbilvognmand, som sagde: ”Vend om, det er livsfarligt at fortsætte.”

Jeg vendte om og gik op på min altan, hvorfra jeg kunne se tyske soldater i grønne uniformer på Nimbus motorcykler, som var standset op på den nye ringvej ud for Højgårdsvænge. Nogle af dem havde forladt maskinerne og løb rundt i haverne i nabolaget. Pludselig kom de alle tilbage og kørte bort i rasende fart.

Det viste sig at der havde været vejspærring i svinget i Hareskoven, hvor en bil med bevæbnede frihedskæmpere, der skulle på skydeøvelse, var blevet standset. Den vendte om, men blev beskudt, og en bagring blev punkteret.

Frihedskæmperne forlod bilen udfør købmand Bertelsen. En af dem, han hed så vidt jeg ved, Christensen, blev liggende som dækning for de andre, som alle undslap. Christensen blev hårdt såret, og derefter mishandlet med geværkolber – han døde senere.

Hvad der i øvrigt skete med ham, har jeg ikke kendskab til.

I den følgende tid lå der altid blomster på stedet, hvor frihedskæmperen faldt, og hans kammerater lagde af og til breve på blomsterne. Jeg læste nogle af dem – de var alle fulde af lovord om den døde kammerat.

En anden bil med frihedskæmpere kom lidt senere, men den undslap uden tab.

For øvrigt var jeg dagen efter i praksis i Lille Værløse. Om formiddagen blev der ringet til ejendommen, hvor jeg var, at jeg ikke måtte køre hjem, da der var lige så meget skyderi i Hareskoven som den foregående dag. Jeg kørte dog hjem lidt senere og mærkede intet til det. Det viste sig, at det var frihedskæmpere, der havde været på skydeøvelse i Hareskoven.

En af de sidste dage i april skød Schiølergruppen 2 unge mænd fra Gladsaxe i Kildebakkegårds Alle.

Efter kapitulationen gjorde jeg nogle små tilløb for at få rejst et minde over frihedskæmperen, men det blev ikke til noget. Jeg lovede at give et bidrag, og det står jeg ved. ■