

## Besøg fra Neubrandenburg 28.-29. september 2013

Bagsværd Atletik Club havde i weekenden 28.-29. september 2013 besøg af fem løbere fra den tyske klub SV Turbine. Vi modtog dem på Bagsværd Stadion omkring frokosttid lørdag, hvor Alex serverede sandwich.

Efter indkvartering på Højgården ville de gerne ind til København, og da det var samme weekend, som verdens største containerskib lå ved kaj, tog vi dem med til Langelinie. Vi kom ikke ind i skibet, da der var rigtig mange mennesker, men det var et godt udflugtsmål. Tyskerne var også interesserede i de mange outlet-butikker og Den lille Havfrue. De undrede sig over så mange, der motionerer i København, f.eks., at der var så mange ude at løbe et sted som Langelinie, hvor der var fyldt med mennesker. De bemærkede også Christiania-cyklerne, som man ikke har i Tyskland (endnu).

Om aftenen spiste vi på Café Sisko. Det blev ikke sent, da de havde været tidligt oppe, men vi havde en hyggelig aften og fik hørt om deres klub. SV Turbine er ikke kun en atletikklub, men har også andre sportsgrene som f.eks. bordtennis. Om vinteren løbetræner de indendørs i en kæmpe hal. Sauna har de haft i klubben, men det var for dyrt i strøm i forhold til, hvor mange der brugte den, så den er nedlagt.

Neubrandenburg ligger i det tidligere DDR, og det talte vi en del om. F.eks. har Neubrandenburg ikke længere sin egen øl, fordi det lokale bryggeri blev opkøbt af vesttyskere efter murens fald. Men der er stadig en lokal oktoberfest i Neubrandenburg, der startede samme weekend, som de var på besøg hos os.

Selvom der er gået så lang tid efter genforeningen, er der stadig stor forskel på lønninger i øst og vest, så det er et problem, at mange veluddannede fra øst rejser til vest for at arbejde. Neubrandenburg ligger omkring 120 km fra Berlin, så der er mange fra venskabsbyen, der pendler til Berlin.

Tyskerne forstod godt, at vi har hastighedsbegrænsning på motorvejene, når vores afstande er så små, men en af dem havde ikke vidst det første gang, han kørte over grænsen ved Flensborg. Og havde tænkt, at der var noget galt når de hurtige sportsvogne kørte så langsomt!



Om søndagen kørte vi sammen til **Griseløbet** i Nærum.

Det var fantastisk flot vejr, og der var mange tilmeldte. To af tyskerne løb fem kilometer, de andre to løb ti kilometer, og der var også mulighed for halvmaraton.

Jesper Spangsmark Nielsen Fra Bagsværd Atletik Club blev nr. 2 på halvmaraton-distancen med en flot tid på 01:16:57.

