

# Klagenfurt 2018

## FREDAG & LØRDAG



Fredag gik med bustur—der var kø HELE vejen til Østrig. Sådan føltes det i hvert fald. Vi sov det meste af vejen, men der var også plads til busbingo og tegnefilm.

## SØNDAG



Søndag var vi på løb i Klagenfurt City. Vi var på løb med Pfadfinder-group, som er spejderne i Klagenfurt. De har flotte røde skjorter og vores piger er helt vilde med deres børn (især deres søde drenge)



## MANDAG



Vi tog med kabelbanen til Goldeck Bergstation i 2142 meters højde. Nogen blev ved frokoststedet, mens andre fortsatte helt til toppen. Det var en kort, men hård tur og alle var mega seje!



Hvis man er flabet ryger man over kanten ;)



## TIRSDAG



En tur i Minimundus - en park fyldt med miniaturemodeller af alverdens kendte bygninger, inklusiv Børsen i København.

Efter et kort løb og en konkurrence var der is, sponsoreret af mormor Hanne :)

Tirsdag var også den dag at vi sendte 3 på skadestuen og teltene viste sig at være utætte.

Nye telte, en flot klap for øjet, et drænet knæ og en skinne til Melisas fod senere, kunne vi alle tage ud og spise wienerschnitzler og pommefrites på Schnitzelwird.



Man bliver heldigvis båret ud til bussen, når man har slået foden. Hun er ved godt mod og mor er med på lejr. Og de store børn giver hende masser af opmærksomhed :)



## Onsdag



I dag har vi haft fridag. De fleste startede med at slappe af med en god minigolfturnering. Om eftermiddagen kom vores venner fra Klagenfurt forbi. Vi legede både danske og østrigske lege. Vi serverede rugbrødsmadder med makrel i tomat og torskerogn med remoulade. De havde taget østrigsk slik og lidt bacon med til os.

Nu slapper vi af efter aftensmaden og skal have lejrball på campingpladsen om lidt. Vi har ikke haft regn i dag, på trods af, at vejrudsigten påstår noget andet. Vi håber det gode vejr holder til i morgen, hvor vi skal på færgetur og op på toppen af endnu et bjerg.

Alle børn hygger sig og kan vejen til iskiosken :)

Vi ses på lørdag :)