

## Gladsaxe Internationale Venskabsforening.

### Årets venskabsbyrejse 2016 gik til Split, Kroatien, 7-14 maj 2016.

**Den 7. maj** kl.06 blev vi kørt i fælles bus fra Søborg Torv, og vi ankom til Københavns Lufthavn kl.06,30, så vi havde god tid til at få en kop kaffe og lige vågne lidt.

Turen til Split gik som planlagt, og vi landede i Splits Lufthavn kl.12,30, og herfra blev vi kørt til vores hotel. Hotel "Corner" der var helt nyt og virkelig godt.

Vi pakkede ud og så gik vi en tur ned til den Gamle By hvor vi fik et let måltid mad. Det var rimeligt varmt, så bagefter gik vi ned på havnefronten hvor der var 1.mill.mennesker. Vi tog en kop kaffe og gik hjem. Middag på hotellet kl.19,00.

### **8. maj 2016.**

Morgenmad kl.07,30, og kl.9,00 skulle vi med bus mod **Trogir**. En fantastisk overraskelse, utrolig smuk gammel by. Vores guide, Zeijan Gaspar modtog os ved byporten, og han startede med at fortælle lidt om selve byen og byporten. Inde i den gamle, muromkransede bykerne folder de UNESCO-beskyttede gader og bygningsværker sig ud. Indgangen til byen går nordfra gennem den mere end 400 år gamle renæssanceport, og over porten er der en skulptur af byens skytshelgen og første biskop, Ivan Ursini. Alle veje inde i byen fører til byens centrale torv med katedralen Sv.Lovre. Katedralen er opført i 1200-1400 tallet i romansk og gotisk stil. Katedralens portal flankeres af to løver der bærer Adam og Eva.

Inde i kirken så vi den ottekantede stenprædikestol fra 1200-tallet og Sv.Ivan-kapellet, et meget fornemt renæssancemonument.

Vi blev vist rundt i byen af guiden, og lidt senere fik vi en pause på 1 time, hvor vi selv kunne gå rundt og beundre den fantastiske by. Alle gaderne er meget smalle, overalt var der meget rent, og der herskede en helt speciel stemning, det var som at være i en helt anden verden.

Kl.12 blev vi så hentet igen af guiden, og så blev vi fulgt hen til Restaurant Trogir, et gammelt familieejt sted, og her spiste vi frokost. Efter frokosten skulle vi sejle halvanden time. Ifølge personalet på skibet var vi den første gruppe af turister de sejlede med i år. Solen skinnede fra en skyfri himmel, og vi nød sejlturen i fulde drag.

Efter sejladsen ventede bussen på os og vi kørte tilbage til Split. Resten af eftermiddagen og aftenen var til "fri leg" som Lars Abel udtrykte det. Om aftenen gik vi ned til centrum og spiste på en restaurant tæt på havnen.





**9. maj 2016.**

Efter morgenmaden skulle vi på officiel modtagelse på **Split Rådhus**. Da der var temmelig langt at gå var der flere der valgte at tage bussen derud. Vi havde i forvejen været henne på busterminalen og forhøre os om, hvor længe bussen var om at køre derud. 4 min. ca., sagde buschaufføren. Men... den troede vi altså ikke på, for vi havde jo studeret bykortet meget grundigt, så vi valgte at tage af sted 1 time før vi skulle mødes på rådhuset. Og...

Selvfølgelig var buschaufføren klogere end os, så vi var der i rigtig god tid. Heldigvis var der en cafe lige ved siden af rådhuset, og vi fik tiden til at gå med en kop kaffe og masser af vand, temperaturen var nemlig temmelig høj, 26 gr.

Kl.11 blev vi så modtaget på rådhuset af Nicola Alexis, og først så vi en udstilling i rådhushallen af billeder fra Split, taget af forskellige borgere, og den viste hvor stor forskel der er på opfattelsen af hvilke motiver man falder for. For øvrigt en meget smuk udstilling. Det var en meget smuk rådhusal, åben i midten og med et væld af lys fra de store vinduespartier.

Vi blev derefter vist op i byrådsalen, en temmelig stor sal, i midten et stort ovalt bord med behagelige læderstole omkring. Ved hver stol var der placeret et mikrofon, således at det enkelte byrådsmedlem kunne tage ordet uden at mikrofonen skulle "gå på omgang".

Til hver gæst var der sat en flaske vand, et glas og en flaske juice.

For enden af salen hængte våbenskjoldet fra de 15 venskabsbyer de på nuværende tidspunkt havde, den seneste venskabsby var fra Kina.

Borgmesteren var desværre optaget af et møde og kunne ikke modtage os, men i stedet kom den kvindelige viceborgmester, Aida Batarelo.

Viceborgmesteren og Lars Abel fortalte hinanden om arbejdet i venskabsbyerne, om arbejdet med f.eks. energi, kultur, ældreplejen og skolerne. Viceborgmesteren talte på kroatisk, og en simultantolk oversatte. Efter udveksling af synspunkter og besvarelse af spørgsmål fra salen samt udveksling af gaver, så var det tid til gruppefoto. Venskabsforeningen fik overrakt et bog om Split, en fantastisk flot bog med en masse spændende oplysninger om især Borgen ledsaget af fantastiske billeder. Efter mødet på rådhuset var gruppen inviteret til frokost på en nærliggende restaurant. Det var absolut et meget flot arrangement.





Eftermiddagen til "fri leg". Vi var 20 medlemmer der havde bestilt billet til en operette på **Splits National Teater**, hvor de kl.20 spillede "Split-ski Akvarel", en operette der foregik i efterkrigstiden og handlede om 2 unge mennesker der måtte gå så meget grueligt igennem før de fik hinanden. Operetten foregik på kroatisk og var i 3 akter. Det var en meget morsom operette kunne vi fornemme, i hvert fald efter publikums reaktion, men da vi overhovedet ikke forstod et pluk, mistede vi selvfølgelig en hel del af fornøjelsen. Til trods for dette var det en stor oplevelse. For det første var det et meget gammelt og smukt teater, og for det andet var der mange børn og unge mennesker, og der var en utrolig dejlig stemning, og musikken var ligeledes virkelig god. Men, til trods for dette, så var vi mange der forlod teateret efter 2 akt. Selve forestillingen varede 3 timer, og 2 timer med sang og tale hvor vi ikke forstod et ord var rigeligt.

#### **10. maj 2016.**

Kl.9 blev vi hentet på hotellet af vores guide Beti Šeremet, og vi gik ned til centrum hvor vi skulle høre historien om det berømte **Diocletians Palads**. Paladset er det eneste romerske palads, der blev centrum i en middelalderby. Der lever i dag over 3000 mennesker i den gamle bydel, Stræder og gyder er bygget ind i hinanden og over hinanden. Gaderne er så smalle, at 2 mennesker dårligt kan gå forbi hinanden. Inde i selve borgen er der indrettet flere hoteller. Det virker lidt grotesk i vores øjne, at man indretter boliger og hoteller og sætter vinduer af nyere dato ind i de gamle mure, hvide vinduer med skodder! Paladset havde oprindeligt 4 indgange til selve paladset, og ved en af indgangene, Den Gyldne Port, står der en statue af biskop Grgur Ninski der i 900 tallet kæmpede for, at det slaviske kirkesprog kunne afløse latinsk. Det siges, at hvis man rører hans højre storetå, vil ens ønske gå i opfyldelse. Hans tå er da også fuldstændig blankpoleret, men som guiden sagde, så er det en mild form for hærværk at berøre den, for på et eller andet tidspunkt bliver den så tyndslidt

at den brækker af. Vi går jo heller ikke og berører andre kunstsatte af samme grund, (nok værd lige at notere sig)!

Vi tog afsked med guiden kl.12, og resten af dagen fri. Middag på hotellet kl.19.



### **11. maj 2016.**

Vi skulle møde guiden kl.10 foran Splits National Teater. Derfra gik vi først hen og så det første stadium i Split, det blev nu brugt til basket-ball, og derfra videre til den gamle by, hvor vi igen fik vist mange interessante ting og hørte historien bag. Vi endte nede ved havnefronten, og det var meningen at guiden ville tage os med ud og se rådhuset, men det havde vi jo set tidligere, og da det var begyndt at småregne, var der flere der sprang fra. Der var en del der fortsatte med guiden der ændrede rundvisningen.

Resten af dagen fri. Middag på hotellet.

### **12. maj 2016.**

Heldagstur til **Nationalpark Krka**, der ligger ca.100 km. fra Split.

Den 109 km<sup>2</sup> store Nationalpark er især kendt for sine søer og mange vandfald. Foruden en smuk naturoplevelse byder parken også på en historisk landsby og den lille ø Visovac, her kan man besøge et Franciskanerkloster, og der er mulighed for at se både kongeørn, vandrefalk og den store hornugle der er Europas største af arten.

Det var så vores mål denne dag. Vi blev hentet ved hotellet kl.9, og i bus kørte vi ad en utrolig smuk vej. Vi ankom til Krka kl.10,35 hvor vi mødte vores guide for de næste 2 timer, Irena Kuac. Planen var at vi skulle gå en "officiel" rute på ca.2 km. Ruten gik gennem de skønneste stier, langs vandløb, over og under vandfald. Efter et par minutters gang startede gruppen på ruten, men et par af vores medlemmer fravalgte at gå ruten igennem, og de gik ned ved en lille cafe hvor resten af gruppen ville komme tilbage og hente os.

Gruppen var kun lige startet, så begyndte det at regne, og efter et par minutter åbnede himlens sluser sig, og i den næste time stod det ned i tove. Gruppen der var begyndt at gå ruten igennem havde ingen mulighed for at vende om da de gangbroer de skulle gå på var utrolig smalle, og det var ikke muligt at gå forbi hinanden, så der var kun én vej, fremad! Turen blev forkortet (til stor glæde for alle deltagerne), og efter en lille times tid vendte de tilbage, våde fra yderst til inderst. Det var ikke alle der havde taget regntøj med, men det havde nok heller ikke hjulpet ret meget.

Der var bestilt frokost i en restaurant et par kilometer fra parken, og vi valgte at køre derhen, våde eller ej. Efter frokosten kørte vi tilbage til hotellet da alle var temmelig våde og var begyndt at blive lidt kolde. Det var lidt ærgerligt at turen endte på den måde, men vejret er vi ikke herre over, men trods alt var alle i strålende humør og flertallet fortalte, at de ikke ville have været turen foruden.

Middagen om aftenen spiste vi på en restaurant i nærheden som et par af medlemmerne havde prøvet og varmt anbefalede. 8 af medlemmerne havde aftalt at gå derover, men inden vi så os om var vi blevet til 16, og det blev en aften med rigtig megen latter og sjove forviklinger. En herlig aften.



### **13. maj 2016.**

Vi mødtes med guiden kl.10 nede i byen, og der var et par enkelte steder hun manglede at vise os og fortælle om. Det blev til et besøg i katedralen, meget smuk, men også meget lille, vi så og hørte om et par små listige gyder og steder man normalt ikke ser og hører om, samt vi besøgte den jødiske kirkegård.

Middag nede i byen på Restaurant Tiffany, dejlig mad og humøret var højt hos os alle.

### **14. maj 2016.**

Og så var det hjemad mod Danmark. Morgenmad kl.8, her fik vi de sidste instrukser af Lejla og Werner.

Kl.9,30 blev vi hentet af bussen, og hjemrejsen forløb efter planen.

En dejlig rejse hvor stort set alt forløb som forventet.

Kirsten Nejst

