

GIF Gymnastikafdelingens Minirejsehold på sommertur til Klagenfurt i Østrig fra 29. – 30. juni 2012

Vores fantastiske tur til Østrig startede torsdag d. 21. juni. Efter at have sagt farvel til Gladsaxe, kørte vi mod Rødby. Vi kom med en færge tidligere end planlagt, hvilket gjorde at vi fik lidt tid til et besøg i Fleggaard, det var der ikke nogen af os der protesterede over. Med bussen fyldt med glade børn og en masse slik, satte vi kursen mod Tyskland. Stemningen var i top, og store præmier blev delt ud under vores busbanko.

Fredag morgen ankom vi til vores vandrerhjem. Det var et super hyggeligt sted med en smuk udsigt ud over søen med bjerge i baggrunden. Med et sommervejr som det er meget lang tid siden vi har set i Danmark.

Vi fik os noget morgenmad på vandrerhjemmet. På trods af de få timers søvn på den lange bustur, så skulle vi ind og se Klagenfurt og være byens officielle gæster. Det havde vi glædet os meget til, og det var en stor op-levelse. Vi var bl.a. inde på rådhuset og hilse på Klagenfurts borgmester, hvor der blev byttet gaver. Efter den varme velkomst blev vi guidet rundt på en lærerig og informerende byvandring. Selv om det krævede en del koncentration at følge med på guidens "østrigske-engelske accent", var det alligevel en hyggelig tur gennem byen.



En sjov ting undervejs var da vi stødte på Gladsaxe logoet på en plads midt i byen. Der blev selvfølgelig taget et flot gruppebillede af hele holdet.

Da vi var færdige med vores rundtur i Klagenfurt, skulle vi ud til søen, hvor hele Ironman konkurrencen skulle finde sted. Vi skulle være klar til at forberede vores show fra kl. 13. Varmen ramte hårdt, men humøret var højt, og alle knoklede, for at vi kunne få stablet vores show på benene. Gulvet vi skulle optræde på var en smule udfordrende. Vi havde en 33X2,5 meter lang gang og en scene på 4X7 meter, som var noget mindre end vi plejede. Så mange aftaler skulle laves om.

Pludselig blev vores showtid ændret fra 20.30 til 18.20, noget af en forskel når

vi i forvejen havde en del tidspres. Varmen i teltet var ulidelig, alt var støvet og beskidt, fordi der var så tørt. Alle var trætte, og trænerne tog vores lovede badetur fra os. Bortset fra forholdene og vores daværende situation, var det godt, at vi jo var de skarpeste gymnaster fra Gladsaxe, for med 2.800 forventningsfulde tilskuere, så blev vi enige om, at nu var det "big-time show-time", nu skulle vi give den max gas! Vi havde ændret vores navn fra Gladsaxe IF til "Gladsaxe European TeamGym Tour", og da det blev råbt ud over højtalerne, og vi havde lavet et stort show, så taget var ved at løfte sig, var der ikke et øje tørt. 2.800 stod



op og klappede os ud af teltet - en kæmpe oplevelse.

Godt trætte, tog vi hjem til vandrerhjemmet, og her fik vi dem til at åbne deres svømmehal, så vi kunne få vores svømmetur.



Lørdag morgen gav vi en lille opvisning på hotellet for gæsterne og for at udnytte, at det ikke var så varmt. Vi fik derefter pakket bussen og fik også tid til at bade ved søen ved vores hotel. Vi kom ind senere hen til Ironkids og blev hurtigt klar. Det viste sig dog, at vi var klar i meget god tid, for de startede med de mindste, og så foregik starterne i et tempo, hvor Eremitageløbet ville have taget 2 uger at gennemføre på den måde. Så vi udnyttede tiden, som rigtige gymnaster nu gør, med en masse gymnastik på græsset.

Efter et par timers venten kom vi alle i gang. Speakeren sagde vores navne på dem alle sammen og kaldte os Danish dynamite, det var nu meget sjovt. På grund af varmen var distancen gjort mindre, så det var 100 meter svømning og 900 meter løb. Vi kom alle igennem og fik en til på opleveren.

Efter Ironkids var der tid til at bade. Derefter tog vi op i byen og fik noget aftensmad og is, og ved 23 tiden drog vi sydpå til Italien.

Her ankom vi om morgenen og fik vores værelser. Vi blev ret hurtige enige om, at sloganet på hotellet måtte være "hotel med nærvær", da værelserne var pænt små. Men sådan var det. Stranden var lækker, vejret var varmt (virkelig varmt), og vi glædede os alle til endnu mere gymnastik.

Vi optrådte to gange i Riccione. Begge opvisninger var vellykkede, og der var "Big-time show-time"! Ellers stod den bare på en masse sjov og afslapning.

Turen var en oplevelse vi aldrig vil glemme. En oplevelse fyldt med varme, venskab og en masse minder.

Og så er vi glade for, at vi har fået rejsetilskud til Klagenfurt-turen fra Gladsaxe Kommune.

