

## **Gladsaxe Internationale Venskabsforening.**

### **Gæster fra Klagenfurt (Østrig) den 7 aug.2017.**

For 3`die gang i år fik vi besøg fra en af vores venskabsbyer, denne gang fra Klagenfurt i Østrig.

De ankom til Rødby fredag aften den 5 aug., og kørte direkte til deres hotel, Hotel Comfort Vesterbro, hvor de skulle være de næste par dage.

Søndag var de på ture rundt i Nordsjælland, først besøgte de Helsingør, så et smut til Helsingborg, Landskrona, Lund, Malmø og retur til København. Ja, når man er på tur, så skal man selvfølgelig se en masse man måske aldrig ser igen, smil.

Mandag var de så vores gæster i Gladsaxe, og der var først frokost i Rådhuscafeen hvor formanden for Gladsaxe Internationale Venskabsforening Lars Abel deltog.

Klokken 14,30 var der modtagelse på Gladsaxe Rådhus, og Borgmester Trine Græse bød gæsterne velkommen. I sin velkomst glædede borgmesteren sig over det gode samarbejde der er mellem de forskellige venskabsbyer, og Formand Erich Lindner takkede for den gode modtagelse og håbede, at samarbejdet ville fortsætte mange år fremover. Efterfølgende blev der budt på kaffe og jordbærtærte (meget lækker), og efter arrangementet gik man samlet hen og så den nye rådhushave, og bagefter ned ad Søborg Hovedgade til Søborg Kirke hvor der var fremvisning, og til slut hen til Håndværkernes Hus (tidligere Borgernes Hus) hvor det var aftalt at vi skulle spise.

Fra Klagenfurt var der 18 deltagere, og fra Gladsaxe Internationale Venskabsforening var der 25 medlemmer der deltog. Fra Gladsaxe Steel Band (der skulle underholde lidt senere) var der 14, så vi var efterhånden et pænt lille selskab på 57 deltagere.

Gladsaxe Steel Band skulle spille ca. en halv time, men stemningen var helt i top, så det blev til lidt mere, og alle var meget begejstrede for musikken, og bandet høstede stort velfortjent bifald.

Efter underholdningen skulle vi spise, og først fik vi stort sildebord med snaps og øl, og bagefter blev der serveret smørrebrød.

Efter et par særdeles hyggelige timer var det tid til opbrud, og gæsterne tog tilbage til deres hotel, for, som de sagde, de efterfølgende dage havde de et meget stramt program, idet de havde planlagt at skulle både til Skagen, Odense, Århus, og et smut til Flensborg skulle der også helst være tid til.

Kirsten Nejst

10.aug.2017.



Borgmester Trine Græse og Erich Lindner i Rådhuskælderen.



Erich Lindner og Jørgen Jensen fra Gladsaxe Steel Band i Postsalen