

Personaleudveksling til Sutton

Tre lærere fra Søborg Skole, Klaus Salomonsen, Jesper Schilthauer og Kim Holger Nielsen har haft den udsøgte fornøjelse at besøge Gladsaxes venskabsby Sutton. Nedenstående, er en lille dagbog med beskrivelser af, hvilke dejlige oplevelser vi havde.

Tirsdag d. 19. marts 2013

Kl. 10.00 stod vi i lufthavnen. Tjek ind gik hurtigt, at de vi kun havde håndbagage og efter lidt shopping og en stor kop kaffe på Starbucks, var det tid til "take-off"

Flyturen tog omkring 1,5 time og udover lidt trykproblemer hos Jesper og Klaus, så gik alt stille og roligt.

Ved ankomst blev vi hentet af et lokalt taxaselskab fra Sutton "Melville cars" og efter lidt søgen i drop off området fandt vi taxaen og blev kørt til Sutton af en naturskøn rute.

Taxachaufføren fortalte lidt undervejs og vi endte ved vores hotel "The Thatched house" ET rigtig hyggeligt bindingsværkshus med lidt gammeldags indretning, meget engelsk stil, rigtig hyggeligt og lige noget for os.



The Thatched house

Klaus og Jesper tog "the twin room og undertegnede fik lov til at få et enkelt værelse, så det var dejligt.

Efter at have lagt vores ting begav vi os mod Sutton centrum og efter en hurtig omgang mad, og en lille strøgtur, så gik turen nu mod "The Civic office". Her havde vi æren af at møde borgmesteren, Sean Brennan og vores vært Richard Shortman og vores søde nabo Linda.

Det var meget formelt til at begynde med, borgmesteren bød os velkommen og fortalte lidt om Sutton og vi fortalte lidt om vores intention med turen og om hvad der sker i Danmark lige nu, mht. konflikt, lock out osv. Samtalen sluttede af med en snak om de olympiske lege, hvor Sutton havde et par lokale helte der vandt medaljer, hvilket de var meget stolte over.



Møde med borgmester Sean Brennan

Efterfølgende gennemgik vi de efterfølgende dages program med Richard Shortman og Linda.

Dagen sluttede af med en rask gåtur i Sutton centre og aftenens kulinariske oplevelse blev indtaget i Chiem, en lille by ikke langt fra hotellet på en lokal pub og de 3 vikinger også prøvede at være med i aftenens underholdning, nemlig en fælles quiz. Resultatet bliver ikke offentliggjort her;)

Onsdag d. 20 marts

Efter en behagelig nat stod den på klassisk engelsk morgenmad i hotellets restaurant og efterfølgende begav vi os mod the civic office, hvor vi havde en aftale med Richard Shortman. Vi mødtes med Richard kl. 10.00 og blev herefter kørt ud til et helt nyt "Life Centre" (2 år gammelt). Stedets primære formål er at undervise unge mennesker i at være "good citizens" og for at få de unges opmærksomhed, så har man gjort det hele virtuelt. Det er utrolig imponerende. Man kommer ind i forskellige rum, der hver har sin egen case og eleverne bliver via det virtuelle draget ind i den fiktive konflikt. Det gør, at de bedre kan sætte sig ind i personernes dilemmaer, og at de bliver fanget af det.



Sutton Life Centre

Efter rundvisningen på "The Life Centre" tog vi bussen tilbage til Sutton og nåede en lille tur på gågaden og en kop kaffe med tilhørende mundgodt.

Kl. 12.20 mødtes vi igen med Richard på The Civic Office og fulgtes med ham over på den lokale pub "Robin Hood", hvor en af rådhusets ansatte havde afskedsreception. Her havde vi en god snak med Richard om Sutton generelt og skolesystemet.

Robin hood affæren trak lidt ud og efterfølgende tog Linda os med til The Honeymoon Museum. Et meget smukt og autentisk museum. Vi fik selskab af hendes mand Peter og havde en rigtig god snak med dem begge undervejs. Bagefter gik vi en tur i den bagvedliggende park og vi endte ved et idrætscenter, hvor vi også fik lov til at komme ind og se faciliteterne. Alt var nyt og det hele så



The Honeymoon Museum

Kl. 16.30 blev vi sat af på "The Red Lion", en lokal beværtning i Chiem med pejs, hunde, lavt til loftet og lokal saft i hanerne og sad og evaluerede alle dagens indtryk og aftenen sluttede af på en indisk restaurant som Linda og Peter havde anbefalet – dejligt og stærkt.

Torsdag d 21. marts.

Dagen startede vanen tro med English breakfast på hotellet og kl. 9.15 blev vi hentet af en taxa, dagens program bestod nemlig i, at vi skulle besøge en privatskole kun for piger – St. Philomena's Catholic High School for girls.

Da vi ankom, var vi meget imponeret over selve bygningerne, som førhen har fungeret som et gammelt gods. Det var lidt som at blive ført tilbage i tiden, eller ankomme til Hogwarts, troldmandsskolen i Harry Potter. Udover bygningerne så var det første man lagde mærke til uvægerligt skoleuniformerne. Uanset hvor man kiggede hen, så kunne man se de samme skoleuniformer over alt, meget britisk, meget fascinerende og meget anderledes.

Efter en kort introduktion ved Nigel, en lærer på skolen, begav vi os mod første lektion, nemlig historie. Vi blev inviteret indenfor og fik lov til at være en flue på væggen, hvilket var



St. Philomena's Catholic High School for girls.

interessant, både pædagogisk men også fagligt.

Historielæreren fortalte, at en typisk historielærer underviser 27 lektioner om ugen i historie, hvilket er meget anderledes i forhold til den danske model, da danske lærere typisk underviser i flere forskellige fag.

Derefter stod den på te hos The Headmaster Miss Noone, hvor vi havde en meget interessant snak om især forskellene på det engelske og det danske skolesystem og der var mange ting vi kunne tage med hjem. Vi talte også om den nuværende situation i Danmark hvor lærerne står overfor en evt. lockout, og hvor der er generel usikkerhed omkring deres arbejdstidsaftale.

Efterfølgende fik vi lov til at besøge skolens aula hvor repræsentative elever fra the boroughs forskellige skoler var sat stævne, for at tale om fælles aktiviteter for skolerne, hvilket var yderst interessant og igen meget anderledes end hjemme i vores lille andedam.

Næste lektion var geografi, hvor vi fik lov til at kigge hos de ældste secondary students, og så noget meget inspirerende geografiundervisning. En meget kvalificeret ung lærer førte eleverne igennem emnet "Mega cities" og sendte sågar undervisningsmaterialet til Klaus og Jesper efterfølgende der begge er geografilærere på Søborg Skole.

Ved frokost var vi lige forbi kantinen, hvor eleverne betaler via fingerprint, og se dagens menu, som virkede meget britisk med baked beans og andet hurtigt opvarmet mad.

I løbet af pausen fik vi en rundtur af Nigel og fik set alle faglokalerne og havde blandt andet en lille fin oplevelse hvor nogle talntfulde elever sang et parsange for os flerstemigt.

Næste fag var spansk, hvor det interessante for os var at se, hvor radikalt en sprogundervisning kan være.

Alle elever havde computere og headsets på og læreren kunne så via sin computer, parre eleverne, så de kunne tale med hinanden igennem disse headsets, give feed back på en opgave osv.

Sidste lektion var matematik hvor lærerens pædagogiske arbejdsform var interessant.

Dagen sluttede kl. 15.30 på St. Philomena's Catholic High School for girls og vi kom derfra med en masse indtryk og måske fik vi skabt en kontakt som Søborg Skole kan arbejde sammen med – det er i hvert fald vores håb.

Den sidste del af eftermiddagen blev brugt på at købe gaver til familien og kl. 19.15 blev vi hentet af Peter, Lindas mand og fulgt op til en lille hyggelig italiensk restaurant.

Her fik vi et dejligt måltid mad og var i selskab med Richard, Linda og Peter. Aftenen sluttede af på den lokale pub, hvor vi lige kunne nå en forfriskning inden de lukkede kl. 23. Alt i alt en skøn og meget oplevelsesrig dag.



Afslutningsmiddag med Richard, Peter og Linda.

Fredag d. 22. marts

Vi stod tidligt op og efter at have pakket og spist morgenmad drog vi mod London. Her nåede vi forbi så klassiske seværdigheder som: Big Ben, St. Pauls Cathedral, en gåtur langs Themsen, London Eye, en tur i Soho og et besøg på The British Museum hvor vi blandt andet fik set Rosetta stenen. Alt i alt en skøn dag. Kl. 19.30 var der afgang fra Gatwick og vi landede kl. 23.30 i København dansk tid mættede af mange dejlige indtryk.