

Besøg fra venskabsbyen fra Frankrig

Gladsaxe Kommune har mange venskabsbyer, som klubber mm. har muligheden for at besøge igennem Internationalt Sekretariat i Gladsaxe kommune. Beboerrådgivningen i Høje Gladsaxe, var så heldig at få besøg fra venskabsbyen Gagny, nær Paris, i juni måned. Dette blev en uge, med sproglige udfordringer, kulturelle oplevelser og en nyoprettet facebook gruppe der har til formål at vedligeholde de bånd, der blev skabt mellem de unge fra Høje Gladsaxe og de unge fra Paris.



Søndag morgen hentede vi franskmændene i lufthavnen, og derefter blev de indkvarteret i klub Varme-centralen og vi spiste en velkomstfrokost sammen med dem. Vi havde samlet ungerådet fra Høje Gladsaxe, som består i en gruppe unge i alderen 16- 20 år. Denne gruppe unge er medvirkende til et bedre boligsocialt miljø i HG. De bruges som instruktører for de mindre, og de bruges som hjælpere ved større arrangementer.

Allerede ved frokosten startede de sproglige udfordringer, da franskmændene overhovedet ikke talte engelsk, kun deres instruktør. Heldigvis var vores unge ret hurtige til at lære små sætninger, tegnsprog og fagter, så det blev en livlig snak alligevel.



Vi havde lavet et ugeprogram for gruppen, så vi startede ud med, at vi tog på besøg på Gladsaxe Rådhus mandag morgen, her mødte de borgmesteren Karin Søjberg Holst, så byrådsalen og fik lidt forklaring på kommunens opgaver. Derefter en københavneretur, middag om aftenen i klubben, hvor vores unge stod for arrangementet.

Besøg fra venskabsbyen fra Frankrig

Tirsdag gik turen til Christiania. Dette var en stor bekymring for de to pædagoger fra Frankrig, da de var bange for at deres unge skulle købe hash derude.



Vi beroligede dem med, at vi nok skulle holde øje med dem, og alting nok skulle gå. Vi havde fortalt dem, at man ikke må tage billeder i Pusher Street, men dette var åbenbart ikke modtaget hos franskmændene, for lige pludseligt kom der en ung christianianit løbende og flåede et kamera ud af hånden på den ene af dem. Bagefter kunne vi grine af det og skyde skylden på de sproglige udfordringer. Aftenen blev afsluttet med en lokal fodboldturnering mellem de unge, en rigtig hyggelig aften på græsset bag Høje Gladsaxe.

Onsdag bød på havnerundfart og besøg på Carlsberg samt Handelshøjskolen CBS med en rundvisning fra studerende derinde.



Torsdag kunne de tage på endnu en københavneretur, hvor de kunne foretage diverse indkøb.



En af de kulturelle udfordringer var tid. Vores unge fra Høje Gladsaxe ved, at når vi aftaler kl. 10.00 så er det kl. 10.00 og ikke 10.45. Mange gange skulle vi vente på franskmændene og have tålmodighed med, at tid altså ikke betyder det samme i Frankrig, som i Danmark. Heldigvis var/er vores unge

meget tålmodige og fik altid det bedste ud af situationen.

Besøg fra venskabsbyen fra Frankrig

Maden var også en oplevelse. Franskmændene havde en af de sidste dage inviteret os til "french diner". Her blev der serveret ost og mange andre kulinariske smagsprøver fra det franske køkken. Aftenen bød også på præsentationer af de unge fra begge lande og det var sjovt at se, hvordan de franske unge klarer skole, job og fritid i forhold til os. Jeg tror, vi alle oplevede, at vi er privilegerede at have gratis skoler og et godt uddannelsessystem i Danmark, som vi skal sætte pris på. Vores unge klarede deres præsentationer meget flot. Vi har en gruppe, der er velformulerede på engelsk, og som kastede sig ud i den udfordring med åbnet sind. Aftenen endte med en skøn fest, hvor alle dansede og var glade.



Som dagene gik, kom vi mere og mere ind på livet af hinanden, og der opstod venskaber mellem vores unge og de unge fra Frankrig. De sproglige udfordringer blev mindre og mindre udvasket og alle hyggede sig.

Der blev spillet fodbold, hygget og hørt musik, og vores unge udviste initiativ og kreativitet for at få de unge fra Frankrig til at føle sig velkomne. Alle gav en hånd med, når det var nødvendigt og alle lærte af dette besøg, at selv om vi er forskellige som personer med den kulturelle bagage vi nu alle har, så kan vi lære af hinanden.

Lige nu er vores ønske at kunne komme til Gagny ved Paris, opleve byen og de unge i deres vante omgivelser. Se hvordan deres hverdag er og forhåbentligt komme hjem med en masse nye oplevelser.

Mange venlige hilsner fra de unge og rådgivningen i Høje Gladsaxe.