

Med Boldklubben Søborg på tur til Charlottenburg/Wilmersdorf 1.- 5. juni 2011.

I Kr. Himmelfartsferien var det igen tid til Boldklubben Søborg's traditionsrige klubbetur til Berlin. Mange, mange gange har vi taget turen derned, og det har altid været en rigtig god oplevelse. Denne gang var det bestemt ingen undtagelse. Vi boede igen på Hotel Berolina i Charlottenburg og det er ganske bynært og alligevel lidt væk fra de helt store strøg. Hotellet er et rigtigt backpacker-hotel, så der er toilet og bad på gangen, men atmosfæren og prisen er særdeles attraktiv.

I år tog vi med bus derned og hjem, og da vi ikke var så mange med på turen, kunne vi med lethed invitere en kultur-gruppe fra Værebros med, så vi på den vis havde fælles transport. Det var nogle søde piger og nogle fine voksne, der var med, så det var ingen sag.

Vi indleder altid turen med et par dages sightseeing i den fantastiske by. I år havde "Siegessäule" (det 70 meter høje sejrsmonument) fået fjernet indpakningen efter endt restaurering. De 285 trappetrin op er værd at begive sig ud på, for udsigten er fantastisk.



Senere gik turen til Tempelhof Lufthavn, som blev lukket som international lufthavn i oktober 2008. Lufthavnen er specielt kendt, fordi det var der, hvor al lufttrafik i forbindelse med blokaden af Vestberlin under den kolde krig, udgik. I dag er hele det gigantiske område omdannet til et rekreativt område. Tyskerne elsker (som vi) at grille, lege og udfolde sig – så det har de nu fået en fantastisk mulighed for her.



Som altid skal vi også spille fodbold mod klubbens mangeårige venskabsklub "Utopia" fra Berliner Sports Verein. Det viste sig så i år, at holdet simpelthen var blevet spredt for alle vinde, og de var startet i andre fodboldklubber. Vores kontaktperson havde dog kendskab til, at 2-3 af dem var startet i en klub i Wilmersdorf. Der blev aftalt et kamptidspunkt for landskampen, som i år blev en 7-mandskamp. Til gengæld var det en meget stor overraskelse for – i hvert fald et par af os – at det var mod den samme klub, som vi havde kendt for mere end 20 år siden. Så nu er 1. FC Wilmersdorf vores nye/gamle venskabsklub.



Om kampen skal der blot nævnes, at det blev til et nederlag trods ihærdig fight fra Søborg-drengenes side. Flere dages vandren rundt i Berlins gader kombineret med en ualmindelig skøn men varm dag gav udslag i et af de nederlag, som må og skal revancheres i 2012. For vi tager af sted igen på endnu en klubbetur. Det er et af de tidspunkter på året, hvor der er god lejlighed til at lære hinanden lidt bedre at kende end en ellers travl hverdag i boldklubben giver lejlighed til.

Vi har igen efterladt en invitation i Wilmersdorf til at komme her til Gladsaxe, men om de tør møde os på hjemmebane, kan kun fremtiden vise. Vi siger TUSIND TAK til Gladsaxe Kommune for tilskud til turen. Det er et aktiv, som vi skatter højt og som vi kun kan anbefale andre at bruge.